



- Nieuw: Thema-Retraites bij diaconessen
- Column: Een askruisje voor een gezuiverde geest
- Zr. Hermine van Koesveld 60 jaar diacones



## Nieuw: Thema-Retraites bij diaconessen

**In 2017 introduceren we een nieuwe vorm van retraite. Bent u op zoek naar stilte en rust, maar wilt u wel een daginvulling, dan bent u welkom voor een zogeheten thema-retraite. Bij een thema-retraite doet u mee met het dagritme van de diaconessen.**

U kiest een van de vijf thema's, waar u de hele week mee bezig bent. U heeft een gesprek met een diacones, woont de gebedsmomenten bij, wandelt de gebedsweg en gebruikt tussen de middag een gezamenlijke maaltijd.

Een unieke ervaring waarin stilte en bezinning samengaan. We hebben stilte nodig om contact te houden met God, onszelf en de mensen om ons heen. Ook Jezus zocht vaak in de stilte het contact met Zijn Vader. Dat was voor Hem de basis van Zijn bediening.

Hoofd gastenverblijf zr. Gerda Bieshaar:  
"Veel mensen zijn in deze hectische samenleving op zoek naar stilte en rust. Ons gastenverblijf voorziet al jaren in deze behoefte. We merken dat veel gasten behoefte hebben aan meer houvast tijdens hun retraite. Met deze daginvulling hopen we mensen iets bijzonders mee te kunnen geven."

De thema-retraites zijn op 4 momenten in het jaar te boeken van maandag t/m vrijdag en kosten € 239,- all-in.

De eerstvolgende thema-retraites zijn van 27 t/m 31 maart en van 1 t/m 5 mei.

Kijk voor meer informatie en de data op [www.zdh.nl](http://www.zdh.nl).



## Zr. Hermine van Koesveld 60 jaar diacones!

**Zr. Hermine was 25 jaar toen zij op 1 maart 1957 intrad. Zij kwam in contact met de diaconessen toen zij een poosje in Herstellingsoord Oranjestein in Amerongen verbleef. Daar vond zij Jezus als haar Heiland.**

Al snel werd haar duidelijk dat God haar riep in zijn dienst. Aanvankelijk voelde ze daar helemaal niets voor. Zij werkte met plezier bij een boekbinderij in Wageningen. Maar het besef geroepen te zijn liet haar niet los en dus besloot zij in te treden. Psalm 62:6 was daarbij voor haar belangrijk: "Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting."

De meeste tijd van haar werkzame leven was zr. Hermine in Zandvoort, in het vakantiehuis dat de zusters daar hadden. Ze kijkt met plezier terug op die drukke, maar ook mooie tijd. Er kwamen veel diaconessen uit binnen- en buitenland vakantie vieren aan zee.

Ze was zeer plichtsgetrouw en heel precies in haar werk. Een belangrijke stelregel voor haar was: "Als je iets nodig hebt, moet je het blindelings kunnen vinden!"

Creatief is zr. Hermine ook altijd geweest. Wat heeft ze veel kaarten gemaakt voor gasten en bewoners, ook nog na haar pensionering, op haar kamer in Elim.

Als zij terugkijkt kan ze alleen maar dankbaar zijn voor Gods leiding in haar leven. En als ze vooruit kijkt, komt de regel van een lied in haar gedachten: "Maar 't heerlijkst is: daar zien wij Jezus!"



**Woensdag 7 december traden we naar buiten met het voornemen om op de locatie Allemanswaard een nieuw Zendings-Diaconessenhuis te bouwen. Het nieuwe onderkomen moet passen bij de grootte en de draagkracht van de huidige zustergemeenschap.**

We kijken terug op een bijzondere dag. Het was een dag met een lach en een traan: het voornemen betekent dat we loslaten wat er nu is. Tegelijkertijd werden we ook verrast door uw reactie: begrip voor de beslissing en instemming met het feit dat we in Amerongen blijven en doorgaan met ons werk. Sommige mensen hadden hier zelfs voor gebeden.

Ondertussen zijn we druk met het uitwerken van ons voornemen. Op het moment dat we dit stukje schrijven (30 januari) valt er nog weinig concreets te melden. De gesprekken met de werknemers over hun toekomst zijn begonnen.

We zijn in gesprek met diverse partijen over het realiseren van de nieuwbouw. En we zijn begonnen met nadenken over de toekomst van het huidige gebouw.

Er moet nog veel gebeuren en veel dingen zijn ook nog onduidelijk. Maar juist in deze periode van onzekerheid realiseren we ons te meer dat onze toekomst ligt in de handen van God.

Sinds eind 2010 is Peter Oudshoorn bestuurslid van het Zendings-Diaconessenhuis. Hij bewaakt de financiën en heeft een adviserende rol. Het werk van de diaconessen spreekt hem bijzonder aan: “De manier waarop zij contact leggen met mensen in kwetsbare posities vind ik mooi. Mensen worden echt gezien.”

Peter volgde een accountantsopleiding en werkte jaren in dit vak. In 1992 raakte hij bevriend met een zending en was enorm geïnteresseerd in alle verhalen die deze man vertelde. Juist in die tijd was er iemand nodig om orde op zaken te stellen in de Reformed Church in Zimbabwe. Peter nam de uitdaging aan en woonde en werkte 3 jaar met zijn gezin in Zimbabwe. Sindsdien is hij verknocht aan Afrika. Via zijn eigen consultancybedrijf volgden meer opdrachten vanuit missionaire hoek in Afrika, zoals in Ethiopië, Rwanda en Malawi.

Peter zet zich graag in om anderen belangeloos te helpen: “Ik ben nu via de diaconessen bezig voor een gezin uit Bangladesh. Ze hebben een restaurant dat moeilijk van de grond komt.

*Ontvangen en doorgeven  
met hart en handen*





Ik heb veel tijd geïnvesteerd om hen te helpen uit deze moeilijke situatie te komen.”

Peter concludeert: “Het is fijn om financiële en organisatorische kennis te hebben en om die kennis te gebruiken, in Zimbabwe heb ik geleerd dat het broeder of zuster zijn van de ander daar nog ver boven uit gaat”.

## Terugblik Nieuwjaarsfeest migranten

Vrijdag 20 januari is het een drukte van belang op het parkeerterrein van het asielzoekerscentrum in Leersum. Gezinnen met kinderen lopen de 10 auto's die voorrijden, al tegemoet. Óp naar het nieuwjaarsfeest voor migranten, een verzetje dat ze goed kunnen gebruiken in het stiller geworden AZC.

In totaal komen zo'n 80 volwassenen en 25 kinderen op het nieuwjaarsfeest af. Ze krijgen een gevarieerd programma voorgeschoteld.

Broeder Samer uit Syrië weet de luisteraars te boeien met het verhaal van de Verloren Zoon. Hij benadrukt dat de zoon de vrijheid die hij kreeg, niet goed gebruikte. Hij verzandde in allerlei problemen. Zo kan het ook met ons gaan als we de vrijheid niet voor goede dingen gebruiken. Vrijheid is alleen bij God de Vader te vinden. Het is stil in de zaal tijdens zijn meditatie. Men begrijpt het en kan zich erin verplaatsen.

Een Turkse muzikant bespeelt de saz, een oosters snaarinstrument. Een volgend muzikaal intermezzo is het oer-Hollandse liedje 'In Holland

staat een huis', gezongen door de taaldocenten en studenten. De hele zaal zingt mee, zelfs als we in canon 'Vader Jacob' zingen!

In een quiz nemen de gasten het tegen elkaar op met vragen over typisch Hollandse onderwerpen, zoals koeien en fietsen. Dat zorgt voor een leuke competitiefier.



We eindigen met een kinderkoor en een heerlijke maaltijd, die al op de buffettafels staat. Een dik applaus voor de koks en alle helpende handen rondom dit feestje!



## Een askruisje voor een gezuiverde geest

Op 1 maart is de 40-dagentijd begonnen, op Aswoensdag. In de R.K. kerk worden op die dag boetevieringen gehouden, waarbij de bezoekers een askruisje op hun voorhoofd krijgen. Dit gebruik is in sommige Protestantse kerken inmiddels ook ingevoerd. De gedachte achter dit symbool is de moeite van het overdenken waard.

De as staat symbool voor de betrekkelijkheid van het leven: “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” (Genesis 3:19). Het wil dus eigenlijk zeggen: Gedenk te sterven! Een gebed dat bij de viering werd uitgesproken luidt: ‘Almachtige God, zegen deze as die op onze hoofden wordt gestrooid zoals bij de inwoners van Ninevé. Geef dat wij vergeving van onze zonde mogen verkrijgen en zodanig de vastentijd beginnen, dat we met een gezuiverde geest de dag van Pasen tegemoet gaan en in de toekomst de eeuwige glorie ontvangen.’

Met of zonder askruisje – dit gebed kunnen we zeker meebidden, in het geloof dat Jezus aan het kruis voor ons verzoening heeft bewerkt en daardoor eeuwig leven schenkt aan wie in Hem gelooft. Het kan ons helpen om de 40-dagentijd heel bewust te beleven, ons bewust te zijn van onze vergankelijkheid en ons te verheugen in het onvergankelijke leven dat door Jezus aan het licht is gebracht!

Dit jaar valt het Joodse Pesachfeest ongeveer samen met ons Paasfeest. Het Joodse volk gedenkt de uittocht uit Egypte, de tocht door de Rode Zee naar het beloofde land. In verbondenheid met hen vieren wij het feest van overwinning en nieuw leven door Jezus, de Messias.

Daarom kunnen we van harte zingen:

*In dood gedompeld waren wij,  
nu met Hem stralend nieuw verschenen!  
Geen rouw om het bestaan, maar blij  
bekleed met Hem: de weg is vrij,  
de nacht is voor het licht verdwenen!*

*Lb 611:4*

# Nieuw seizoen Dorpsakker De Parel

**Het voelt op het moment van dit schrijven nog fris aan buiten. Op Dorpsakker De Parel ligt nog een laagje sneeuw. Nog even en er kan weer gewerkt worden in de ecologische moes- en pluktuin.**

In de wintertijd hebben we bedacht dat we meer groenten willen planten. Ook gaan we allerlei keukenkruiden inzaaien tijdens de landelijke NL-Doet-dag. In februari hebben we de moestuincursus 'Ecologisch moestuinieren' herhaald om onze kennis op te frissen. Ook voor nieuwe mensen is dit belangrijk, we gebruiken immers geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ook bedekken we de grond zoveel mogelijk om verdamping, wegspoeling en onkruid te voorkómen. Dat is even wennen, maar het werkt in de praktijk heel goed!

Komend seizoen gaan we ook weer met scholieren van het Ichtuscollege uit Veenendaal tuinieren. In het kader van burgerschapsvorming zullen drie groepen jongeren van VWO 2 hun handen uit de mouwen steken! Het sociale aspect is hierbij erg belangrijk. Jong en oud(er) ontmoeten elkaar en ervaren de betekenis van elkaar helpen. Het is de bedoeling dat De Parel in de toekomst zelfstandig wordt. Onderdeel van dit plan is de bouw van een eigen koffieruimte en gereedschapsofslag op De Parel. Nu zijn we nog afhankelijk van de voorzieningen binnen het ZDH, maar dit is erg onpraktisch. Wel willen we de band met het ZDH graag in stand houden en de sociaal-diaconale doelstelling behouden. Want 'Ontvangen en doorgeven met hart en handen' blijft ons motto! - Liesbeth van den Berge, coördinator De Parel.

## Zr. Margreet Heijmans overleden



Op maandag 23 januari overleed, heel onverwacht, onze zuster Margreet Heijmans. Zij was 77 jaar en ruim 51 jaar verbonden aan de gemeenschap. Een groot deel van die tijd werkte zij in Verpleeghuis De Hemelse Berg in Oosterbeek. De laatste jaren verbleef zij in Zorgcentrum Elim, omdat zij veel zorg nodig had. Kenmerkend voor zr. Margreet was haar liefde voor kinderen en voor dieren. Ook was ze erg betrokken bij zendingswerk, met name de zusters in Rwanda namen een grote plek in haar hart in, zeker nadat de hele groep 7 maanden in Amerongen verbleef om bij te komen van de genocide. Wat vond zij het heerlijk om met deze zusters op te trekken en hen van alles bij te brengen!

De laatste periode was niet makkelijk en daarom zijn wij dankbaar dat God haar bij zich heeft genomen. In de afscheidsdienst stonden we stil bij Psalm 62:6: "Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting." Voor haar is die verwachting nu vervulling geworden!



# Agenda

**Zondag 26 maart | 19.00 uur | Themadienst**  
'Aan tafel bij koning David' - Ds. Erik van Duyl

**Maandag 27 t/m vrijdag 31 maart**

**Thema-Retraite**

Volg het dagritme van de diaconessen waarbij een thema centraal staat.

**Donderdag 6 april | 9.30-17.00 uur | Oasedag**

'Sta stil en let op Gods wonderen'

**Zondag 30 april | 19.00 uur | Themadienst**

'Elia bij de weduwe' - Dhr. Jacques Brunt

**Maandag 1 t/m vrijdag 5 mei**

**Thema-Retraite**

Volg het dagritme van de diaconessen waarbij een thema centraal staat.

**Donderdag 11 mei | 9.30-17.00 uur**

**Oasedag voor werkzoekenden**

'Samen schatgraven'

**Zondag 28 mei | 19.00 uur | Themadienst**

'Boaz- Naomi- Ruth op de dorsvloer'

Ds. J.C. Minnema

**Vrijdag 9 t/m 12 juni | Stilteweekend**

'Gods stille stem'

**Donderdag 22 juni | 9.30-17.00 uur | Oasedag**

'Bron van vreugde'

**Zondag 25 juni | 19.00 uur | Themadienst**

'Bruiloftsmaal' - Ds. Hans Maat

**Ontvangen en doorgeven**  
*met hart en handen*

**Gemeenschap van Zendings-Diaconessen  
in Nederland ISSN 1871-9694**

Bezoekadres: Jan van Zutphenweg 4  
3958 GE Amerongen

Tel: 0343-723 780 , Fax: 0343-723 782

E-mail: [amerongen@zdh.nl](mailto:amerongen@zdh.nl)

Website: [www.zdh.nl](http://www.zdh.nl)

Rekeningnummer:

ING Bank NL91 INGB 0000 1342 79

t.n.v. Zendings-Diaconessenhuis Amerongen

Eindredactie: PR-afdeling ZDH Bethanië

Opmaak: Inxpact

**Nieuwsbrief per e-mail**

Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen?

Stuur dan een mail naar: [seczdh@zdh.nl](mailto:seczdh@zdh.nl)

o.v.v.: Nieuwsbrief per e-mail.



*Dhr. Jacques Brunt*