



- Koopovereenkomst getekend!
- Als 't maar op Zijn manier is
- Taalmaatjes zijn goud waard



Taalmaatjes zijn goud waard



In veel dorpskernen zijn nieuwe stathouders geplaatst. Dat is voor hen en voor ons een mooie maar ook moeilijke uitdaging. Zij moeten ontdekken hoe alles hier werkt en wanneer ze op welke plek moeten zijn. Er komen regelmatig brieven door de bus die voor hen niet erg duidelijk zijn. Dan is een Nederlands taalmaatje goud waard!

‘Wil je deze brief eens lezen?’ wordt er vaak gevraagd aan een taalmaatje. Of: ‘Wat is een consultatiebureau?’ Begrijpelijke vragen want veel dingen zijn in Nederland anders georganiseerd dan in andere landen. In het contact met de nieuwe Nederlanders leer je zelf ook veel van die andere cultuur. Veel mensen ervaren dat als een verrijking.

De meeste taalmaatjes gaan één keer per week of één keer per veertien dagen bij hun buitenlandse maatjes langs om een praatje te maken. Het contact is spontaan en de vragen kun je van tevoren nooit voorspellen. Soms weet je de antwoorden zelf ook niet en ga je te rade bij internet of bij andere organisaties.

De coördinatie van de taalmaatjes in Amerongen wordt o.a. gedaan door het Zendingshuis. Mocht u belangstelling hebben om ook taalmaatje te worden, mail of bel ons dan. We zouden graag weer een aantal nieuwe families blij maken met een Nederlands maatje!

Meer informatie op www.zdh.nl of via Corry Eilander, tel.nr. 0343 – 723 780 of 06-18958434.

Als ‘t maar op Zijn manier is!

In de ‘catacomben’ van het Zendings-Diaconessenhuis heeft zr. Ina haar naaiatelier. Hier maakt en verstelt zij de jurken van de diaconessen.

Elke maandagmiddag naait een groep vrouwen kleding voor kinderen in Rwanda. Ook maakt deze groep allerlei creatieve spulletjes om te verkopen voor Rwanda. Daarnaast organiseert ze creatieve avonden. Daar komen maandelijks tussen de 10 en 15 vrouwen op af: “Naast creatief bezig zijn, delen we onze zorgen en bidden we met elkaar. Dat versterkt de onderlinge verbondenheid.”

Diacones worden was in eerste instantie totaal geen optie voor zr. Ina, maar het liep anders. Als ziekenverzorgster bij de Hemelse Berg, een buitenpost van de diaconessen in Oosterbeek, zag ze hoe de zusters leefden met God. Dat raakte haar: “Op een gegeven moment heb ik de stap gezet en ben in 1982 ingetreden. Ik heb nooit spijt van deze keuze gehad. Ik ging naar de interne zusterschool en vond in het naaiatelier mijn hoofdtaak.”



Naast dit werk heeft Zr. Ina heel veel kinderen het evangelie mogen vertellen tijdens kinderclubs en kinderkampen. Ook dit jaar is ze weer van de partij tijdens de Vakantie Bijbel Week.

Wat de toekomst gaat brengen, vindt ze best spannend: "Ik heb er nog geen plaatje bij. Hoe zal het allemaal gaan lopen? Het voelt ook maar om tot de laatste generatie diaconessen te horen. Gelukkig gaat Gods werk in allerlei andere vormen door. Als 't maar op Zijn manier is!"

Toekomst

Op 7 december jl. kondigden wij aan, dat we het Zendings-Diaconessenhuis op een andere plaats en op een nieuwe manier willen voortzetten.

Dat betekent, dat we sommige activiteiten zullen beëindigen, zoals de stilteweekends. Andere activiteiten zullen we op de nieuwe locatie voortzetten, zoals taallessen voor migranten. En we hopen er ook nieuwe activiteiten te beginnen, zoals themadagen rond pastorale vragen. We houden er als zusters in ieder geval niet mee op, zoals we soms terug hoorden.

We werken hard aan de voorbereidingen van de nieuwbouw. In de afgelopen maanden hebben we overleg gevoerd met de gemeente. Die resultaten waren positief. We hebben inmiddels een koopovereenkomst getekend met DuraVermeer, de eigenaar van de grond op de beoogde locatie.

Ook werken we samen met RoosRos Architecten hard aan het ontwerp van het gebouw. We laten ons daarbij begeleiden door het bureau PentaRho.



Verder zijn we met onze medewerkers in gesprek over de gevolgen die de veranderingen hebben voor hun baan.

Een voorzichtige schatting is dat we begin 2019 het nieuwe gebouw kunnen betrekken. Dat lijkt nog ver weg, maar we merken nu al dat de tijd snel gaat om alle dingen die samenhangen met de veranderingen aan te pakken.

[Frans Hoogendijk, algemeen manager](#)

Zr. Marie-Louise in Nederland



“Ik heb genoten van mijn tijd in Nederland: de bloemen, het eten en de mensen”, aldus een opgewekte zuster Marie-Louise, “ik heb me erg welkom gevoeld”.

Van 17 april t/m 12 mei verruilde ze haar thuisbasis in Rwanda voor een verblijf in Amerongen. Het was allereerst een tijd van rust en vakantie. Ook kon ze in de kerk in Amerongen en op diverse andere plekken vertellen over de Indatwa school, het nieuwe initiatief van

de zusters om kinderen van de allerarmste Rwandese gezinnen een kans te geven op onderwijs. Daar is veel geld voor nodig.

Zr. Marie-Louise: “De kinderen geven we onderwijs, de ouders komen in zelfhulpgroepen bijeen. Hen stimuleren we om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Van 24 t/m 26 april woonde zr. Marie-Louise de internationale ontmoetingsdagen in Marburg bij: “Daar heb ik veel zusters (opnieuw) mogen ontmoeten en hadden we samen een goede tijd. Ook heb ik het Duitse gezin bezocht dat heeft geholpen om de technische school op te zetten, een fijn weerzien.”

Tijdens een afsluitend uitje naar de Keukenhof, waande zr. Marie-Louise zich even in het paradijs. Op 12 mei vloog ze weer naar huis om daar haar taken als hoofd van de technische school weer op te pakken: “Ik heb veel geleerd, zelfs een beetje Nederlands (!) en hoop nog een keer terug te komen. “

Internationale ontmoeting

Van 24 tot 26 april waren zr. Greet en zr. Dorien in Marburg (Duitsland) om de ontmoeting bij te wonen die elk jaar wordt gehouden voor leidinggeevenden van de verschillende diaconessenhuizen, die bij het werk horen.

Het is altijd goed en boeiend om met elkaar ervaringen uit te wisselen en samen met Gods woord bezig te zijn. Het internationale karakter geeft er een speciaal accent aan, met soms de nodige Babylonische spraakverwarring!

Er waren 6 landen vertegenwoordigd: Japan, Amerika, Rwanda, Zwitserland, Duitsland en Nederland. Helaas kon er vanuit Brazilië en Thailand deze keer niemand aanwezig zijn. De gemeenschap in Rwanda werd vertegenwoordigd door zr. Marie-Louise Niyonsenga, die haar vakantie deels in Duitsland en vervolgens in Amerongen doorbracht.

Een belangrijk programmapunt is het elkaar op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in de gemeenschappen. Als je weet wat er speelt kun je ook concreet voor elkaar bidden.

Zr. Greet heeft de toekomstplannen van onze gemeenschap door middel van een Power Point Presentatie laten zien. Daar werd heel positief op gereageerd.

Voor vrijwel alle leidinggeevenden is de vraag actueel hoe het in de toekomst verder moet,

nu er geen jonge vrouwen meer intreden. Ieder zoekt daarin naar een begaanbare weg, waarbij één zekerheid overeind blijft: Gods werk gaat door, totdat Jezus terugkomt!

Zr. Dorien Peet





COLUMN

Effe nieuws luisteren...

Hoe vaak wordt dit niet gezegd. Ook door mijzelf! En als je dan de knop van de radio of televisie aanzet, wat horen we dan?

De berichten over allerlei ellende buitelen over elkaar heen. Conflict hier, hongersnood, aardbeving daar....

Nepnieuws of écht nieuws? Het ergste is dat we aan deze stortvloed van ellende gewend raken. Ik ken zelfs mensen die géén nieuws meer willen horen of zien. Te deprimerend, te heftig, zoveel ellende in een paar minuten, dag in dag uit!

Dwars door het nieuws van vandaag mogen we vasthouden aan de belofte dat het Koninkrijk van God zich baan breekt, zelfs door het lijden heen. Het is nog niet te zien, maar we vertrouwen erop dat Jezus door Zijn Geest tegenwoordig is.

Dat klinkt mooi, maar is dat ook mijn werkelijkheid? In mijn zoektocht stuit ik vaak op mijn eigen twijfel en ervaar soms niets van God.

En dan tóch vasthouden aan zijn beloften! Als pelgrims zijn we onderweg met open ogen en open oren... gedreven door Zijn Liefde.

Dan denk ik aan het verhaal van die man, een rijksbeambte, onderweg vanuit Jeruzalem naar Gaza, met als bestemming Ethiopië, zijn thuis. Hij las in zijn wagen het échte nieuws uit een boekrol, maar zat vol vragen. Op dat moment stuurt God een man zijn kant op, Philippus. Hij gaat in gehoorzaamheid op pad en wat een ontmoeting! In Zijn genade komt de Heer deze man tegemoet.

In de ontmoeting gebeurt het. Hij ontdekt wie Jezus is en komt tot geloof. Hij ervaart het in zijn hele wezen en wordt gedoopt. Het wonder van Pinksteren. God met ons en in ons door de kracht van de Geest. Het Woord krijgt een (ver)gezicht.

Dat is nog eens 'goed nieuws'! Vrede voor vandaag in een wereld die kraakt in zijn voegen en blijde hoop voor de toekomst!

zr. Greet Verhoeven

Asperges en rabarber geogst



Het werk op de Parel is in volle gang.

Enthousiaste vrijwilligers hebben aardappels gepoot, sla gezaaid en asperges en rabarber geogst. Tijdens de actie 'NL doet' is er een speciaal perk voor keukenkruiden aangelegd.

Het blijft wel een uitdaging om het onkruid weg te werken!

Inmiddels heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor de bouw van een tuinhuisje. Een mooie gelegenheid om samen koffie te drinken en voor de opslag van materialen. De Parel is gestart met het project 'Aanstekelijk tuinieren'. Daar werken drie landgoederen en de gemeente in mee. Onder leiding van een coach zetten mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zich in voor 'groene projecten'. Zo doen ze weer mee in de samenleving.

De Parel werkt langzaam toe naar verzelfstandiging. Momenteel wordt onderzocht om door te gaan onder de vlag van A Rocha. Dit is een internationale natuurorganisatie van christenen die hart hebben voor Gods schepping. Ze werken vanuit het idee van goed rentmeesterschap en het duurzamer omgaan met de aarde.

Coördinator Liesbeth van den Berge is tevreden: "Er zijn allerlei mooie ontwikkelingen gaande. De vrijwilligers zijn enthousiast. Voor velen is het een vast moment in de week waar ze naar uit kijken!

Ook staat er al weer een Oogstfeest gepland. Op 23 september zullen we er weer samen met kringloopwinkel 'Goed Zo' een feest van maken!"



'Jij loopt te stralen!' Dat zeggen omstanders als ze Nelleke Verhoog na een thema-retraite weer zien.

Na een intensieve periode was de accu leeg. Een thema-retraite bleek een schot in de roos: "Het is weldadig om bij de zusters te zijn; de sfeer is warm. Als je hier 's morgens opstaat, begint niet alles in je hoofd gelijk te ratelen. De dag ligt als het ware blanco voor je. Er is wel een programma, maar de invulling daarvan is geheel vrij. Thuis moet er vaak van alles. Van deze thema-retraite heb ik meegenomen dat het goed is om rust in te bouwen en een deel van de dag apart te zetten. Een thema-retraite is echt een aanrader. Je betaalt € 239, maar het is wel € 1.000,- waard!"

De eerstvolgende thema-retraite is van 9 t/m 13 oktober.

Agenda

Donderdag 22 juni | 9.30-17.00 uur | Oasedag
Bron van vreugde



Zondag 25 juni
19.00 uur
Themadienst
Bruiloftsmaal
Leiding: ds. Hans Maat

Vrijdag 21 t/m 24 juli Stilteweekend
Stil mijn ziel, wees stil

Zondag 30 juli | 19.00 uur | Themadienst
Levi ontvangt Jezus | Ds. L.C. Kraak

Vrijdag 11 t/m 14 augustus | Stilteweekend
Jezus zegt, leer van Mij

Zondag 27 augustus | 19.00 uur | Themadienst
Gastvrij - voor elkaar?! | Ds. G. van den Bos

Maandag 28 aug t/m vrijdag 1 september
Putten uit de Bron | Midweek 55+
Bestemming bereikt?

Donderdag 14 september | 9.30-17.00 uur
Oasedag
Heer, geef mij moed om bruggen te bouwen

Zondag 24 september | 19.00 uur | Themadienst
Zacheüs ontvangt Jezus in zijn huis
Ds. J.C. Minnema

Donderdag 5 t/m 9 oktober
Rouw dragen - met God
Heilzaam omgaan met verlies en rouw

Maandag 9 t/m vrijdag 13 oktober
Thema-Retraite
Volg het dagritme van de diaconessen waarbij een thema centraal staat

Vrijdag 27 t/m 30 oktober | Stilteweekend
Kwetsbaar en toch veilig

Ontvangen en doorgeven met hart en handen

**Gemeenschap van Zendings-Diaconessen
in Nederland ISSN 1871-9694**

Bezoekadres: Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen
Tel: 0343-723 780 , Fax: 0343-723 782
E-mail: amerongen@zdh.nl
Website: www.zdh.nl

Rekeningnummer:
ING Bank NL91 INGB 0000 1342 79
t.n.v. Zendings-Diaconessenhuis Amerongen

Eindredactie: PR-afdeling ZDH Bethanië
Opmaak: Inxpact

Nieuwsbrief per e-mail

Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Stuur dan een mail naar: seczdh@zdh.nl
o.v.v.: Nieuwsbrief per e-mail.