



- Dankbaar voor Gods trouw, zr. Gerda 50 jaar
- Cursus: Wegwijs in Openbaring 2 & 3
- Column: Moeders' invloed

Parel in volle bloei

Wanneer voor de meeste mensen een periode van rust en vakantie is aangebroken, is onze tuin in volle bloei en ontwikkeling! Deze zomer zitten de tuinierders van De Parel niet stil! We zijn soms met een wat kleiner clubje, maar we mogen de vrucht van onze arbeid plukken!

Volop courgettes, uien, aardappelen, kruiden, bessen, bonen en veel meer! Naast de normale werkzaamheden, die gewoon doorgaan, is er een start gemaakt met de bouw van onze schuil- en kofflegelegenheid. Hans van Vliet coördineert de bouw en met behulp van vrijwilligers is inmiddels het fundament gerealiseerd.

We zijn erg blij en dankbaar met zijn inzet en met de trouwe hulp van de ploeg vrijwilligers die dit zware werk hebben uitgevoerd! Half augustus werd het onderkomen gebouwd. Ook hierbij hielpen weer vrijwilligers met het aangeven van materialen en andere voorkomende werkzaamheden. Mooi om dit met elkaar te doen! Tijdens het **oogstfeest van 23 september** a.s. zullen we ons onderkomen officieel openen. U bent van harte uitgenodigd dit feestelijke moment met ons mee te maken!

Een andere ontwikkeling die zeker de moeite van het noemen waard is, is een nieuw project dat

Dorpsakker de Parel is gestart in samenwerking met landgoed Zuylenstein, Het Kasteel Amerongen, landgoed De Horst te Driebergen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug: "Aanstekelijk tuinieren". Door middel van een mooie subsidie die wij van de gemeente ontvangen, hebben wij twee tuincoaches aangesteld die (re)integranten en nieuwkomers gaan coachen en begeleiden bij vrijwilligerswerk op de verschillende tuinen. Het is heel waardevol dit samen met de tuinen en de gemeente te doen, omdat wij op die manier krachten, ervaring, kennis en netwerken kunnen bundelen. Een mooie nieuwe ontwikkeling, waarover u de komende tijd meer zult horen!

Wij zien veel positieve effecten van het samen tuinieren en willen graag dat meer mensen in dit effect gaan delen. Door het samen tuinieren, zien we de volgende vrucht ontstaan:

- Groei en ontwikkeling van eigen kracht door meer zelfvoorzienend te zijn.
- Werkvoorziening en/of zinvolle dagbesteding
- Vergroting van werkperspectieven en persoonlijke groei in vaardigheden
- Verbreding en verdieping van contacten, mensen helpen elkaar en leven met elkaar mee.
- Samen genieten (van Gods mooie schepping en hoe Hij alles laat groeien op wonderbaarlijke wijze)
- Samen delen (zowel in kennis en ervaring en plezier als in de opbrengst)
- Samen leren



Dankbaar voor Gods trouw

Onlangs werd onze jongste diacones, zr. Gerda Bieshaar, 50 jaar. Met vrienden en familie werd deze mijlpaal groots gevierd.

“Het was een geweldig feest, waarmee ik wilde uitdrukken hoe dankbaar ik ben voor Gods trouw in mijn leven tot nu toe. Fijn om mijn verjaardag nog in dit gebouw te kunnen vieren. We hebben hier alle ruimte. Vooral mijn nichtjes en neefjes vonden dat prachtig.”

Zr. Gerda is verantwoordelijk voor het gastenverblijf. Ze ontvangt elk jaar veel gasten, die komen voor stilte en rust: *“Onze wegen kruisen zich korte tijd met elkaar. Je loopt samen een eindje op en krijgt een inkijkje in iemands leven. Bij vertrek ervaar ik het als bijzonder om hun leven weer in Gods hand te leggen.”*

Daarnaast geeft ze presentaties over het werk van de diaconessen, vervangt de huismeester bij afwezigheid en doet veel administratie.

Jaarlijks begeleidt ze, samen met een paar vaste vrijwilligers, de vakantieweek ‘Putten uit de Bron’ voor 55+’ers. Ook komt er elk jaar veel voorbereiding kijken bij de Vakantie Bijbel Week: *“We ontvangen in de herfstvakantie op 3 ochtenden gemiddeld 18 kinderen per ochtend. Het is mooi om met verschillende leeftijdsgroepen in contact te komen.”*

Verder is ze mantelzorgster voor de hoogbejaarde zuster Elizabeth, die in Elim woont.

Met de sluiting van het gastenverblijf en de verhuizing naar een nieuw pand, zal er ook voor haar veel veranderen:

“Hoe de toekomst er uit gaat zien, weet ik niet. Mensen ontmoeten en inspelen op hun behoeften zal centraal blijven staan. Mijn nieuwe taken zullen langzaam duidelijk worden. Eén ding is zeker, God houdt de toekomst in Zijn hand!”



Bijzonder bezoek!

In juli hadden we een speciale gast in ons midden: Christine Nishimwe. Er zullen onder u zeker mensen zijn die zich herinneren dat wij in 1994-1995 een groep Rwandezen in huis hadden: 30 diaconessen en 2 predikanten met hun gezin.

Christine is een dochter van de predikant die destijds samen met zr. Anke leiding gaf aan de zustersgemeenschap. Zij was, toen ze in Nederland verbleef, 7 jaar en bezocht 7 maanden lang de Regenboogschool in Amerongen.

Nu had zij de gelegenheid naar Europa te komen en bekenden te ontmoeten, o.a. een schoolvriendinnetje uit de Nederlandse tijd! Die twee hadden elkaar veel te vertellen!

Prachtig om te zien hoe Christine zich heeft ontwikkeld: na een universitaire studie heeft zij een goede baan bij World Vision, waar ze zgn. zelfhulpgroepen begeleidt.

De zusters in Rwanda geven veel kinderen en jongeren de kans om onderwijs te volgen, zodat zij in hun onderhoud kunnen voorzien en van betekenis kunnen zijn voor hun land.



Dat doen ze op scholen die ze zelf exploiteren (kleuterschool Indatwa en technische school RTSS) of op scholen van de overheid.

Een struikelblok is vaak het geld. Geen geld betekent geen opleiding. Daarom heeft de stichting Vrienden van Abaja ba Kristo fondsen, van waaruit hulp kan worden geboden.

Ook voor jongeren die een praktische opleiding willen volgen is er een fonds.



Cursus: Wegwijs in Openbaring 2 en 3

Enkele meisjes hebben recent een naaiopleiding gevolgd en inmiddels een plek gevonden in een naaiatelier, waar zij op bestelling kleding maken.

Als u mee wilt helpen nog meer jongeren deze kansen te geven, dan is uw gift heel welkom!

Informatie vindt u op de website:

www.abaja-ba-kristo.nl of door een mailtje te sturen naar info@abaja-ba-kristo.nl.

Tel: 0343 723780.

Zr. Dorien Peet

Op donderdag 26 oktober start ds. Charles Groot weer met een cursus. Dit keer over de zeven gemeenten die genoemd worden in Openbaring 2 en 3. Daarin komen allerlei geloofskwesties aan de orde, die ook nu nog actueel zijn. Wat betekenden de brieven voor de eerste lezers en hoe 'vertalen' we de boodschap naar vandaag?

Een aantal voorbeelden: Christenen als minderheid in een wereld die God niet kent of afwijst, gelovigen die de Bijbel misverstaan of de

inhoud verdraaien en gemeenten die het vuur van weleer zijn kwijtgeraakt.

De cursus wordt tweewekelijks op donderdag gehouden van 19.30-21.45 uur. Kosten per avond: € 7,50. Koffie, thee en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Meer informatie vindt u op www.zdh.nl. U kunt zich aanmelden via secretariaat@zdh.nl. Geen internet? Bel met: (0343) 723 780 en vraag naar het secretariaat.



Samen zingen bij het Leven!

Op zondagavond 12 november om 19.30 uur bent u welkom voor een Sing-in. Onder leiding en begeleiding van ds. Charles Groot uit Barneveld zingen we oude en nieuwe, Nederlandstalige liederen. Thema: 'Samen zingen bij het Leven!' Van harte welkom.



Moeders' invloed

Een grote sterke man zit voor me. Zijn bruine huid verraadt zijn afkomst en als hij spreekt, hoor je een Frans accentje. Wat heeft hij veel meegemaakt! Nu zit hij noodgedwongen al vier weken op een stoel op een warm klein kamertje, na een operatie. Hij vertelt me zijn verhaal. Het begint bij zijn moeder!

Hij herinnert zich zijn moeder als een vrouw die vaak over haar bijbel gebogen zat. Zij nam daar de tijd voor, ook al deed niemand dat in haar gezin. Ook haar zoon niet.

Pas jaren later, toen hij in een Amsterdams ziekenhuis lag, hulpeloos en doodziek, zag hij zijn moeder weer in gedachten: voorovergebogen over haar bijbel. Dat zou zijn redding worden. Hij begon de bijbel te lezen.

Hoe meer hij las, hoe meer hij leerde over het leven als vluchteling: afhankelijk en vaak uitzichtloos.

Hij leerde leven van genade van God en mensen. Hij werd een hoopvol mens ook al was zijn toekomst een groot vraagteken.

Voor me staat een lange man met zwarte ogen en zwart haar. Hij laat me een bijbel zien met vreemde letters. Veel van de zinnen zijn met geel potlood onderstreept. "Dit is de bijbel van mijn moeder", zegt hij. "In Armenië zijn er maar weinig mensen die in de bijbel lezen. Mijn moeder las er elke dag in. Ik heb deze bijbel van haar gekregen. Nu lees ik er elke dag in".

Zijn vader heeft er niets mee maar verbiedt het hem ook niet. Samen lezen we de bijbel in het Nederlands. Als hij er niet uitkomt vergelijkt hij het stukje met een vers uit moeders bijbel. Ik merk hoeveel hem dat doet. De gedachtenis aan zijn moeder en haar bijbel: haar testament!

Welk beeld zullen onze kinderen straks van ons hebben?

Corry Eilander

Gesprekskring wordt Coffeetalk

Na de afsluiting van de Gesprekskring buigen we ons als gastvrouwen over de evaluatie. Hoe is het de afgelopen periode gegaan en hoe gaan we verder? Welke onderwerpen zullen we komend seizoen aan bod laten komen?

We grijpen terug naar de doelstellingen van de Gesprekskring: een praatje bij de koffie om elkaar te ontmoeten, migranten en Nederlanders!

Soms is dat op straat niet eenvoudig, maar als je elkaar eenmaal bij de koffie gesproken hebt,

wordt dat ineens veel gemakkelijker. Vandaar de nieuwe naam: **Coffeetalk**.

Naast de gezelligheid willen we ook in het komende seizoen de mensen wat interessante informatie meegeven over b.v. sportmogelijkheden of afvalscheiding.

We nodigen u hartelijk uit om eens op de koffie te komen bij ons. De data staan op de website gepubliceerd. De eerste keer zal op vrijdag 1 september a.s. zijn.



Druk bezochte barbecue



Een gezellige drukte in de Bethelzaal op woensdag 28 juni. De traditionele jaarlijkse barbecue voor medewerkers en vrijwilligers was met zo'n 80 personen druk bezocht.

De vrijwilligers werden om 17.00 uur in de Grote Zaal bijgepraat over de toekomstige ontwikkelingen van het ZDH. Daarna was het genieten van elkaar, het lekkere eten en ijs & kersen toe.

Zr. Greet bedankte alle aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid.

Agenda

Zaterdag 23 september | 10.00-14.00 uur

Oogstfeest op de Parel, samen met Kringloop GoedZo. Diverse kramen met interculturele hapjes, groente en fruit

Zondag 24 september | 19.00 uur | Themadienst

Zacheüs ontvangt Jezus in zijn huis

Ds. J.C. Minnema

Donderdag 5 oktober | 9.30-17.00 uur

Oasedag voor werkzoekenden

Een schat in aarden vaten

Donderdag 5 t/m 9 oktober

Rouw dragen - met God

Heilzaam omgaan met verlies en rouw

Maandag 9 t/m vrijdag 13 oktober

Thema-Retraite - Zoek de stilte en verdiep je in één van de vijf thema's

Donderdag 26 oktober | 19.30 uur | Grote Zaal

START Cursus: Wegwijs in Openbaring 2 & 3

Ds. C.A.E. Groot

Vrijdag 27 t/m 30 oktober | Stilteweekend

Kwetsbaar en toch veilig

Zondag 29 oktober | 19.00 uur | Themadienst

Het niet gastvrije Sodom | Drs. Nico van der Voet



Maandag 6 t/m vrijdag 10 november

Thema-Retraite - Zoek de stilte en verdiep je in één van de vijf thema's

Donderdag 9 november | 19.30 uur | Grote Zaal

Cursus: Wegwijs in Openbaring 2 & 3 - De gemeente in Efeze: de eerste liefde kwijtgeraakt

Vrijdag 10 t/m 13 november | Refreshweekend

Kind aan huis bij God!?

Zondag 12 november | 19.30 uur | Sing-in

Samen zingen bij het Leven! Ds. Charles Groot

Donderdag 23 november | 9.30-17.00 uur

Oasedag Jezus, de Weg

Donderdag 23 november | 19.30 uur | Grote Zaal

Cursus: Wegwijs in Openbaring 2 & 3

De gemeente in Smyrna: gelovigen in de verdrukking

Vrijdag 24 t/m 27 november | Stilteweekend

De Heer is mijn licht

Zondag 26 november | 19.00 uur | Themadienst

Ik sta aan de deur en Ik klop | Dhr. Jacques Brunt

Donderdag 7 december | 19.30 uur | Grote Zaal

Cursus: Wegwijs in Openbaring 2 & 3 - De gemeente in Pergamum: De tegenstander zit niet stil

Ontvangen en doorgeven
met hart en handen

**Gemeenschap van Zendings-Diaconessen
in Nederland ISSN 1871-9694**

Bezoekadres: Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen

Tel: 0343-723 780 , Fax: 0343-723 782

E-mail: amerongen@zdh.nl

Website: www.zdh.nl

Rekeningnummer:

ING Bank NL91 INGB 0000 1342 79

t.n.v. Zendings-Diaconessenhuis Amerongen

Eindredactie: PR-afdeling ZDH Bethanië

Opmaak: Inxpact

Nieuwsbrief per e-mail

Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen?

Stuur dan een mail naar: seczdh@zdh.nl

o.v.v.: Nieuwsbrief per e-mail.

