



- Voortgang nieuwbouw
- Zuster gemeenschap in Rwanda groeit gestaag
- Geschiedenis diaconessen vastgelegd

De voorbereidingen van de nieuwbouw verlopen voorspoedig. In september hebben we een aannemer geselecteerd. Het is Burgland Bouw uit Dodewaard geworden. Op 27 september werd een bouwteamovereenkomst getekend tijdens een feestelijke bijeenkomst van de Gemeenschapsraad.

Inmiddels is ook het voorlopig ontwerp afgerond. In september is dat ontwerp aan de diverse commissies van welstand van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voorgelegd. Die hebben zich er positief over uitgesproken.

Het voorlopig ontwerp wordt nu verder uitgewerkt in een definitief ontwerp, dat in december klaar was. Toen kon ook de bouwvergunning worden aangevraagd.

Als alles goed gaat, hopen we in februari met de bouw te kunnen beginnen.

Een andere mijlpaal in de afgelopen periode was de voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden. Die werd gehouden op 18 oktober in De Proloog, het restaurant van de Allemanswaard. Een spannend moment.

We zijn blij met de over het algemeen positieve respons die we mochten ontvangen. Daarnaast was het een mooi moment om kennis te maken met onze aanstaande burens. Stapje voor stapje krijgen we een steeds scherper beeld van hoe onze nieuwe woonomgeving er gaat uitzien.

De jaarfolder die u bij deze nieuwsbrief hebt ontvangen, ziet er anders uit dan vorige jaren. In het nieuwe pand kunnen gasten niet meer overnachten. Dat betekent dat de stilteweekends, refreshweekends, midweek 55+ en de rouweekends per 1 juli komen te vervallen. Ook is er per die datum geen mogelijkheid meer voor retraites. Velen van u zullen dat erg jammer vinden.

De Oasedagen blijven wel gewoon doorgaan. Ook komen er een aantal nieuwe activiteiten, zoals Rouwdagen en themadagen rond pastorale thema's. Daarvan houden we u graag op de hoogte.

Als u nog een weekend wilt meemaken, wees er snel bij, want vol=vol!



Geschiedenis diaconessen vastgelegd



‘Heerlijk om in archieven te snuffelen!’ aldus Katinka Fikse-Omon. Ze studeerde geschiedenis en werkte daarna in de journalistiek. Sinds 15 augustus schrijft ze aan een boek over bijna 85 jaar Zendings-Diaconessenarbeid in Nederland.

Na een boek voor Ark Mission over hun 100-jarig bestaan, rolde ze in deze nieuwe uitdaging. Het wordt een thema-gericht boek, op basis van het uitgebreide archief en interviews met de zusters. Ze maakte samen met de zusters een globale opzet en is inmiddels druk bezig om allerlei documenten

door te spitten: *“Ik vind het een hele interessante uitdaging. Er is veel materiaal. Alleen al de Duitse oorsprong. Daar is veel over geschreven. Sommige dingen die in Duitsland heel normaal waren, zoals de strakke hiërarchie, werden in Nederland toch minder vanzelfsprekend gevonden.*

Ook ben ik benieuwd naar de achtergronden van de zusters en wat hen inspireerde om in te treden. Wat waren hun werkerreinen en welke verschuivingen hebben daarin plaatsgevonden? Maar ook: hoe zagen de leefregels eruit? Hoe kreeg het geestelijk

leven binnen en buiten de moederhuizen vorm?”

Als ze een goed overzicht heeft, komt er een definitieve hoofdstukindeling en kan daarna het schrijven beginnen. Het boek wordt geïllustreerd met foto's. Katinka: *‘Ik vind het een voorrecht om dit te mogen doen. De diaconessen zijn een bijzondere groep mensen en ik houd graag hun geschiedenis levend.’*

Het is de bedoeling dat het boek in mei 2019 af is.

Zustergemeenschap in Rwanda groeit gestaag

In augustus en september was er in Rubengera veel bezoek uit Nederland. Behalve de waterbouwkundige Jos Jooze bezochten drie bestuursleden van de St. Vrienden van Abaja ba Kristo de zusters. Zulke bezoeken zijn waardevol en nuttig, er wordt veel besproken en het is mooi om met eigen ogen de ontwikkelingen te zien.

In tegenstelling tot wat we in Europa zien, groeit de gemeenschap in Rwanda gestaag. Een hoogtepunt was het 25-jarig jubileumfeest van drie zusters en de inzegening van twee zusters die na 10 jaar "leerlingentijd", zich voorgoed aan de gemeenschap verbonden.

Het was ook goed om te zien hoe de vijf jongste zusters, die in maart hun uniform ontvingen, zich inzetten op diverse werkplekken. In december worden opnieuw twee jonge vrouwen verwacht die aan hun proefjaar beginnen. Een van de vijf jonge zusters is zr. Josephine. In haar eerste jaar heeft ze veel gezien van wat het leven van een diacones inhoudt. Biddend kwam ze tot de beslissing om deel uit te gaan maken van de gemeenschap.

Haar omgeving stelde vragen. Waarom werd ze zuster en koos ze ervoor om niet te trouwen? Haar antwoord was duidelijk: "Het is de een gegeven om te trouwen en de ander om ongehuwd te blijven, zoals dat in Mattheüs 19:10-12 staat."

Zr. Josephine is vooral onder de indruk van de evangelisatie-activiteiten van de zusters: "Je ziet mensenlevens veranderen. Ook in het diaconale werk krijgt het evangelie een duidelijke plek. Ik zou ook graag Gods woord willen delen met armen en zieken. Daarin zie ik mijn gave.

Het uniform speelt daarbij een belangrijke rol, het geeft vertrouwen bij de mensen." Een Bijbeltekst die veel voor haar betekent is Micha 7:7 waar staat: "Maar ik blijf uitzien naar de Heer, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God."

Laten we bidden voor zr. Josephine en voor alle zusters, dat God hen met hun gaven en talenten kan gebruiken voor de dienst in Zijn Koninkrijk!

zr. Dorien Peet



Mooie herinnering?

Op zaterdag 9 juni 2018 bent u van harte welkom voor een reünie. Het wordt een dag van ontmoeting, afscheid van het oude gebouw en een kijkje bij het nieuwe pand. Noteert u deze dag alvast in uw agenda?



Katinka Fikse schrijft momenteel een boek over het werk dat de zusters in al die jaren vanuit de Jan van Zutphenweg hebben verricht. Mogelijk heeft u ook een mooie herinnering. Die zouden we graag in het boek opnemen.

U kunt uw herinnering van maximaal 250 woorden sturen naar onze PR-medewerker José Breekveldt, e-mailadres: jose@zdh.nl of bel 0343-723 780.

Computer-wijzer

De computer is niet meer weg te denken in huis en op kantoor. De mogelijkheden zijn zo groot dat we er vaak geen wijs meer uit kunnen worden. Vandaar onze inzet om o.a. een cursus Excel aan te bieden. Een van onze computerdocenten gaf al twee cursussen van 10 lessen en hielp daarmee een aantal nieuwe Amerongers. Eén cursist gebruikt dit nu voor administratief werk en een ander voor het solliciteren naar een baan.

Iedereen is welkom. We hopen in januari 2018 met een nieuwe ronde te starten.

Aanmelden: c.eilander@zdh.nl



Bedankt!



"Hartverwarmend was het: de vele reacties die ik kreeg rond het artikel over mijn 50e verjaardag in de vorige nieuwsbrief. Van heinde en verre kreeg ik warme groeten, ook van mensen die ik al jaren niet heb gezien. Dat had ik nooit verwacht. Iedereen heel erg bedankt!"

zr. Gerda Bieshaar



Een hoopvolle toekomst

Soms hoor je een oud lied dat de herinnering aan toen, jaren geleden, weer haarscherp naar voren haalt. Marilyn Baker, wie kent haar nog, een blinde zangeres met een prachtige stem, zong: 'Jesus You are changing me – God verandert mij - naar Zijn beeld... denk ik er dan maar bij. Ja, daar kun je beelden bij hebben. Hoe zal het worden, hoe zal het gaan met deze wereld en ons kleine leven? Zoveel vragen, zoveel raadsels.

En toch...
Leven met een hoopvolle toekomst.
Vandaag al omdat er dwars door alles heen een houvast is, een fundament, Jezus, gekomen naar deze wereld, die ons draagt door de tijd en over de dood heen. Daar kun je het mee doen, wat er ook gebeurt.

Een hoopvolle toekomst... We staan bijna op de drempel van het nieuwe jaar.
Hoe zal het gaan worden?

Een bijzonder jaar, van loslaten, afbouwen, opbouwen, nieuwe wegen met elkaar ontdekken en samen op weg gaan! Kijkend naar Hem, ook als alles nog niet duidelijk is.

De Heer belooft aan Zijn volk Israël bij monde van de profeet Jeremia, dat Hij plannen van vrede met hen heeft om het een hoopvolle toekomst te geven. Het goede nieuws is dat de Heer trouw is aan zijn eigen beloften, beloofd is beloofd en het gaat gebeuren! Voor een ieder die zich wil laten vormen naar Zijn beeld wacht een hoopvolle toekomst, die al is begonnen. Gedachten die God koestert over Zijn volk Israël, U en mij! In dit vertrouwen gaan we op weg, biddend dat onze plannen passen binnen Zijn grote plan met de wereld. Een hoopvolle toekomst die God zal voleindigen op de dag dat Jezus terugkomt!

“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Jer. 29 vers 11.

Op survival tijdens de Vakantie Bijbel Week

Van 16 t/m 18 oktober mochten kinderen uit groep 3 t/m 8 op survival! Alleen of samen met anderen een avontuurlijke tocht maken is leuk en spannend. Maar je moet wel goed voorbereid zijn.

Tijdens de Vakantie Bijbel Week ontdekten kinderen dat het hele leven op een survival lijkt.

Die reis kunnen we niet alleen maken. Maar met Jezus als onze gids, komen we een heel eind!

Zr. Gerda en zr. Ina blikken dankbaar terug: "Er was een goede sfeer onder de kinderen. We hebben door Bijbelverhalen, samen zingen en gesprekjes met de kinderen, mogen zaaien. We bidden dat God het zaad laat groeien in hun leven!"



Receptie dicht



Van dinsdag 19 december t/m 7 januari 2018 is onze receptie niet bemand. Wilt u ons toch bereiken in deze periode, stuur dan een e-mail naar receptie@zdh.nl. Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Vanaf maandag 8 januari staan wij u ook telefonisch graag weer te woord.

Agenda

Vrijdag 12 t/m 15 januari | Stilteweekend

[Loslaten of vasthouden](#)

Zondag 28 januari | 19.00 uur | Themadienst

Ds. P. Vermaat

Maandag 5 t/m vrijdag 9 februari

Thema-Retraite

Zoek de stilte en verdiep je in één van de vijf thema's

Donderdag 15 februari | 9.30-17.00 uur

Oasedag

[Aangespoord door Zijn liefde in het gewone bijzonder](#)

Vrijdag 16 t/m 19 februari | Stilteweekend

[Leer van Mij](#)

Zondag 28 februari | 19.00 uur | Themadienst

Ds. Hans Maat

Vrijdag 9 t/m 12 maart | Refreshweekend

[Wie hoopt, leeft al in de toekomst](#)

Vrijdag 16 t/m 19 maart | Stilteweekend

[Onze tijden zijn in Gods hand](#)

Zondag 25 maart | 19.00 uur | Themadienst

Dhr. Kees Brouwer

Zaterdag 7 april | Rwanda-dag

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de zusters in Rwanda!

Donderdag 19 april | 9.30-17.00 uur | Oasedag

[Uitstrekken naar wat voor je ligt - Over loslaten](#)

Zaterdag 9 juni

Reünie voor alle betrokkenen bij het ZDH

Een dag van ontmoeting, afscheid van het oude gebouw en een kijkje in het nieuwe pand.

Ds. Panc Vermaat



Ontvangen en doorgeven
met hart en handen

**Gemeenschap van Zendings-Diaconessen
in Nederland ISSN 1871-9694**

Bezoekadres: Jan van Zutphenweg 4

3958 GE Amerongen

Tel: 0343-723 780 , Fax: 0343-723 782

E-mail: amerongen@zdh.nl

Website: www.zdh.nl

Rekeningnummer:

ING Bank NL91 INGB 0000 1342 79

t.n.v. Zendings-Diaconessenhuis Amerongen

Eindredactie: PR-afdeling ZDH Bethanië

Opmaak: Inxpact

Nieuwsbrief per e-mail

Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen?

Stuur dan een mail naar: seczdh@zdh.nl

o.v.v.: Nieuwsbrief per e-mail.