



Laatste nieuwsbrief!

Zie blz 5

- Afscheid van 7 medewerkers
- Column: Veranderingen
- En zij trekken op...

Voortgang nieuwbouw

Het gaat stapje voor stapje. Maar met elk stapje groeit het besef dat het er echt van gaat komen. Het beeld van hoe het gaat worden wordt steeds scherper. Maar ook het besef dat er veel is om afscheid van te nemen.

Nieuwbouw

Na het verstrijken van de bezwaartermijn zijn de vergunningen op 3 mei jl. definitief geworden. In aanloop naar dat moment hebben we op 18 april een aannemingsovereenkomst getekend met Burgland Bouw BV. Op dezelfde dag zijn we als bestuur van de gemeenschap met onze adviseurs van adviesbureau PentaRho, architectenbureau RoosRos en Burgland Bouw BV naar de locatie aan de Allemanswaard getrokken. Daar hebben we een tijdcapsule in de grond begraven als de officiële start van de bouw. Inmiddels zijn de

bouwwerkzaamheden gestart en zijn de contouren van het nieuwe gebouw al zichtbaar. Het is de bedoeling dat het gebouw eind februari 2019 wordt opgeleverd.

Herbestemming Jan van Zutphenweg 4

Inmiddels is het bestaande Zendings-Diaconessenhuis verkocht. In het pand gaan de stichting HeartCry en aanverwante organisaties zich vestigen. HeartCry is een interkerkelijke appèl- en opwekkingsbeweging. De fulltime Bijbelschool 'Gospel for Europe' voor discipelschap, zending en evangelisatie te Hilversum komt er in, evenals de zaterdagopleiding van Bijbelschool Filadelfia. Naast de Bijbelscholen zal ook het platform 'Hart voor het gezin' vanuit het gebouw in Amerongen gaan opereren. Bij de verkoop was het voor ons belangrijk dat de nieuwe bestemming van het gebouw recht

zou doen aan de geschiedenis van deze voor ons bijzondere plek. We zijn blij dat de plannen van Heart Cry daar mooi bij aansluiten.

Nieuwe leefgemeenschap

In maart zijn we het traject gestart om kernbewoners voor de nieuwe leefgemeenschap te werven. We werden verrast door de grote belangstelling. Ruim tachtig mensen hebben een informatiebrief aangevraagd. Uiteindelijk hebben een kleine dertig mensen een aanmeldingsformulier ingevuld. Daaruit hebben we tien gezinnen en alleenstaanden geselecteerd. Met hen doorlopen we de komende maanden een selectieprocedure die erop gericht is om van beide kanten te ontdekken of en welke plaats zij in de nieuwe leefgemeenschap kunnen innemen.



En zij trekken op....

Het gaat nu echt gebeuren... Het ZDH is verkocht en de schop is in de grond voor de nieuwbouw. De zusters moeten zo langzamerhand hun spullen gaan pakken. Een hele overgang, want er liggen veel herinneringen in het oude gebouw. Die vertrouwde en rustige plek aan de rand van het bos, het vele groen, de koolmeesjes... Lief en leed is er gedeeld, honderden gasten zijn in- en uitgegaan en hebben veel zegen ontvangen.

Bijzondere herinneringen

‘Wat was het mooi om zoveel kinderen van Jezus te mogen vertellen tijdens kinderclubs in de Dieperik en tijdens de kinderkampen in conferentiecentrum Bethanië’, aldus zr. Ina. Zr. Irene heeft vooral bijzondere herinneringen aan de diverse vieringen zoals kerstfeesten en jubilea. ‘Ik zal de jarenlange contacten met medewerkers en vrijwilligers gaan missen’, vervolgt zr. Ingrid.

Niets is hier blijvend

De diaconessen zullen in hun hoedanigheid als een van de laatsten in Nederland te boek staan. Zr. Dorien reageert daar nuchter op: ‘Niets is hier blijvend, al vind ik het jammer dat de diaconessen



op den duur niet meer herkenbaar aanwezig zullen zijn. We waren tot nu toe een constante factor in Amerongen en hebben voor veel mensen grote betekenis (gehad).’ Zr. Anneke vult aan: ‘Loslaten moeten we in dit aardse leven steeds weer en dat brengt onzekerheid met zich mee.’

Veel kilometers maken

De diaconessen zien ook voordelen in het kleiner wonen. Door de lange gangen en drie verdiepingen maken ze heel wat kilometers. Zr. Gerda: ‘Ook voor gasten wel eens een probleem. Het zal je maar gebeuren dat je je koffer niet meer kan terugvinden, omdat je op de verkeerde verdieping zit!’

Het beste komt nog

De diaconessen hopen dat hun nieuwe huis een plek gaat worden, waar mensen God en elkaar kunnen ontmoeten.

Zr. Greet: ‘De trouw en passie waarmee de zusters vanaf het eerste begin zich hebben ingezet, raken mij. Op hun schouders mogen wij een nieuwe fase ingaan.’ Dankbaar voor wat is geweest, gaan ze stap voor stap verder.’

Zr. Irene: ‘Met gespannen verwachtingen zien we de toekomst tegemoet, wetende dat het beste nog komt!’

Veranderingen

Veranderen: voor sommige mensen kan dat niet vaak genoeg, voor anderen is het een verschrikking. De ene verandering is ook de andere niet. Je kamer opnieuw inrichten is wat anders dan wanneer het gaat om zaken die je bestaanszekerheid raken: inkomen, een dak boven je hoofd.

In het Zendingshuis maken we het allemaal van dichtbij mee: zusters, medewerkers en vrijwilligers. Zo gaan de zusters voor het eerst sinds hun intreden zelfstandig in een appartement wonen. Sommige medewerkers werken al jaren bij ons. En voor veel vrijwilligers is hun inzet voor de zusters meer dan alleen een vrijwilligersbaan.

Hoe houden we ons staande in deze veranderingen? Het maakt een verschil dat de plannen al meer dan een jaar bekend zijn. En velen van ons voelden intuïtief al veel langer

aan dat er ingrijpende beslissingen aan zaten te komen. We worden er niet door overvallen. Dat maakt het niet per se eenvoudiger. Sommigen van ons konden zich al snel richten op het werken aan hun eigen toekomst: de plannen zijn een mooie aanleiding om een goede periode af te sluiten en aan iets nieuws te beginnen. Anderen konden de plannen wel volgen, maar vonden het moeilijk om daarin een persoonlijk perspectief te vinden. Er zijn er onder ons die heen en weer geslingerd worden tussen het verdriet over wat we achterlaten en het uitzien naar wat komen gaat. En voor weer anderen zal het besef pas echt helemaal doordringen als het allemaal zover is.

Een lied dat we regelmatig met elkaar hebben gezongen in de afgelopen periode is het lied van Jacqueline van der Waals “Wat de toekomst brengen moge.” Een regel in dit lied is het gebed: ‘Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig kalme moed.’ Bij alle veranderingen en onzekerheden die er op dit moment zijn, bidden we dat elkaar toe.

Frans Hoogendijk

Rwandadag

Rond de 100 bezoekers beleefden op 7 april een mooie Rwandadag. Het thema “Bouwen aan de toekomst” werd van diverse kanten belicht: er zijn plannen om het zusterhuis uit te breiden, bij de technische school is een nieuwe keuken in aanbouw, er worden huizen gebouwd voor weeskinderen en er ligt een plan voor de bouw van een lagere school.

Maar ook in figuurlijke zin wordt er gebouwd: versterking van het management, opleiding van zusters, toekomst bieden aan kinderen en jongeren enz. Bouwen aan het geestelijk leven neemt ook een belangrijke plaats in.

De groei van het werk van onze zusters in Rwanda is verheugend, maar vraagt ook veel.

Daarom is onze steun, ons meeleven en ons gebed voor hen heel nodig!

De verkoop van Rwandese artikelen en creatieve producten van het Rwanda Naaiproject bracht een mooi bedrag op. Alle aanwezigen genoten volop van de heerlijke Rwandese maaltijd!

De nieuwe website: www.zustersinrwanda.nl werd gepresenteerd en enkele Amerongers die in april samen met zr. Dorien in Rwanda zullen zijn, brachten een lied ten gehore.

Al met al een feestelijke dag, waarop de betrokkenheid bij de zustergemeenschap in Rwanda versterkt werd.



Overstap naar digitale nieuwsbrief

Dit is onze laatste papieren nieuwsbrief. Een extra dikke dit keer, vanwege de vele veranderingen die gaan komen. Wij houden u graag op de hoogte van ons wel en wee, maar dan via een digitale nieuwsbrief. De nieuwe situatie gaat rond de zomervakantie in.

Als u deze papieren nieuwsbrief krijgt en u heeft een e-mailadres, wilt u dit dan aan ons doorgeven? U kunt dit telefonisch doen of door een mail te sturen naar secretariaat@zdh.nl.

Mocht u zelf geen e-mail adres hebben, dan kunt u de digitale nieuwsbrief ook naar bijv. een familielid laten sturen.





Ina Vink, receptioniste

Mijn passie: mensen vérder helpen

Ina Vink solliciteerde 27 jaar geleden op de vacature van typiste en werd aangenomen! In die tijd was er veel verdriet in haar familie door verschillende sterfgevallen. Ze ondervond dan ook veel steun van de zusters. Na 9 jaar veranderde haar baan en werd ze receptioniste. Ze hield van het contact met de mensen via de telefoon of bij de balie: "Het gaf me altijd veel voldoening als ik mensen verder kon helpen". Ina wenst de zusters een goede voortzetting van hun werk toe op hun nieuwe locatie.

Per 1 juli nemen we afscheid van zeven medewerkers. Om wie gaat het en wat deden ze in het ZDH?

José Breekveldt, PR-medewerker
Opwekkingsliederen zingen op de gang

José had sinds 2009 een eigen bedrijf aan huis maar miste collega's. Op zoek naar een baan erbij, kwam de advertentie van de zusters langs. Sinds 2010 werkt ze bij het ZDH. José: 'Tijdens mijn eerste rondleiding vielen een paar dingen op: een zuster met een smartphone en Apple-computer en de eigen fitnessruimte van de zusters!' Ze voerde een nieuwe huisstijl in en was betrokken bij het ontwerp van een nieuw logo. Dat was een uitdaging, net als het inhoudelijk en visueel aantrekkelijk maken van nieuwsbrieven, flyers en jaarverslagen. José: "Het was bijzonder dat je gewoon Opwekkingsliederen op de gang kon zingen. Ook vond ik het leuk om het bijzondere werk van de zusters te presenteren aan groepen in het land." José wenst de zusters het allerbeste toe op hun nieuwe locatie: "Iets dat kleiner is, hoeft niet minder slagvaardig te zijn. Daarvan zien we talloze voorbeelden in de Bijbel!"



Jenneke Blotkamp, boekhouding

Jenneke werkt al 13 jaar voor het ZDH. Ze begon bij de bewonersadministratie van Elim. De zustergemeenschap was wel wat bekend voor haar toen ze solliciteerde. Het contact met de zusters en collega's vindt ze heel fijn. Jenneke: 'Wat het werk bijzonder maakte, waren de gebedsmomenten bij ernstige gebeurtenissen bij zusters of collega's.' Jenneke hoopt dat de zuster nog veel mensen tot zegen mogen zijn.

Lucy Woldinga
medewerker huishouding
Mutsen stijven, lastig werkje!



Lucy kende de zusters al goed toen ze een open sollicitatie naar het Zendingshuis stuurde. Ze was toen 17 jaar en wilde graag in de huishouding werken. In het begin deed ze van alles: wassen, strijken, poetsen, in de keuken helpen, etc. De huishoudelijke hulpen werden toen 'huisdochters' genoemd en iedereen at mee aan tafel met de zusters. In de waskamer hing er altijd een vrolijke sfeer. Ze moest ook mutsen stijven: "Dat was niet eenvoudig en heel veel werk. Na veel wassen, strijken en modelleren, liet ik een gesteven muts zien aan de betreffende zuster, maar... de muts werd afgekeurd. Opnieuw dus! De zusters waren weliswaar streng, maar er heerste altijd een gemoedelijke sfeer. Natuurlijk hadden we ook lol als we de mutsen zelf opzetten!" De manier hoe de zusters met hun geloof omgingen en de sing-ins die ze bijwoonde, geven haar blijde herinneringen aan een bijzondere tijd. Lucy wenst de zusters het allerbeste en hoopt dat ze hun missie in het nieuwe huis kunnen voortzetten.

Marloes Kapteijns, medewerker huishouding
Mijn werk had echt meerwaarde



Marloes vertelt opgewekt dat zij al 3½ jaar bij de Zendings-Diaconessen werkt. Nadat het contract bij haar vorige werkgever stopte, was ze blij dat ze snel bij de zusters terecht kon. Ze wist van de vacature via haar moeder, die ook bij het ZDH werkt. Haar taak in het Zendingshuis was om de openbare ruimtes schoon te houden. Omdat er o.a. conferenties werden gehouden en activiteiten die naar Gods Koninkrijk verwijzen, vond ze haar werk echt meerwaarde hebben. "Je weet waarvoor je het doet. Er zit visie achter". Het fijnste vond ze wel het contact met collega's. Ze wenst de zusters wijsheid toe en liefde om in Gods kracht veel voor anderen te betekenen.

Ina van Doorn, directiesecretaresse
Een zuster in burgerkleding?

Ina werkte 11 jaar als secretaresse voor de diaconessen. Ze zag de advertentie destijds in de krant: "Ik had geen idee wat me te wachten stond en kende de diaconessen niet". Ze had een breed takenpakket: de administratie van de aanmeldingen voor de diverse activiteiten, uitwerken van de liturgie voor de diensten, agenda's voor vergaderingen etc. Het aantrekkelijke van het werk vond ze de kleine organisatie, waarbij je overzicht hebt op het geheel van de activiteiten. De meerwaarde is wel de christelijke identiteit. Dit was een belangrijke factor bij de beslissing om het werk te aanvaarden. Een grappig detail: 'Ik herinner me dat ik voor het eerst een zuster in burgerkleding zag. Ik moest wel een paar keer kijken voordat ik haar herkende. Eigenlijk wel stoer dat ze zich ook zo vertonen." Ina wenst de zusters toe dat ze ook in de nieuwe situatie veel mensen mogen ontmoeten en bereiken met het Evangelie.





Pellina de Leeuw, medewerker keuken & huishouding
Kar uit de bocht

Pellina solliciteerde in 1981 als verzorgingsassistente voor de grote eetzaal in Elim. Ze dacht zo een tussenjaar op te vullen maar uiteindelijk bleef ze! Tien jaar stopte ze ermee om tijd te hebben voor haar gezin, totdat de zusters haar opnieuw vroegen voor de keuken. Daar zwaaide kok Frans de scepter.

Pellina: "Naast de zorg voor de zusters, boden we ook catering buiten het ZDH aan. Dat maakte het werk in de keuken heel leuk en afwisselend".

Pellina werkte ook een tijd samen met haar zoon Hendrik: "Een bijzonder mooie tijd waar ik met veel genoegen op terugkijk!"

Later kwam daar het werk in de huishouding nog bij. Pellina vertelt: 'Mijn geloof is hier tot leven gekomen. Ik ging dingen anders zien en volgde de Bijbelschool die toen in de Grote Zaal gegeven werd door zr. Helene'.

Gevraagd naar een anekdote, vertelt Pellina lachend: "Een keer hadden we een kar met vleeswaren en kaas een zet gegeven en waren er zelf opgesprongen. De kar vloog uit de bocht en de kaas belandde op de grond. Als de wiedeweerga raapten we alles op en toen zr. Petronella op de herrie afkwam, was er niets meer te bekennen van de schade dan een paar blauwe plekken. Zelf beweerde ze ook geen herrie gehoord te hebben..."

Ontvangen en doorgeven
met hart en handen

"Wij als zustergemeenschap danken U voor uw gebeden en financiële ondersteuning die wij de eerste helft van dit jaar mochten ontvangen.

Ook de komende periode van afbouw en opbouw blijven wij onze missie voortzetten en hebben we uw steun in welke vorm dan ook hard nodig. Uw gift gebruikten wij voor het diaconaal fonds, om mensen te helpen en te bemoedigen. Via de digitale nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte. Mogen wij op uw hulp in welke vorm dan ook blijven rekenen?

Een hartelijke groet vanuit een zonnig Amerongen!"

Zr. Greet



Nieuwe subsidie voor 'Aanstekelijk Tuinieren'



De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft per 1 juni 2018 een nieuw subsidiebedrag toegekend aan het project 'Aanstekelijk Tuinieren'.

Tuincoaches Jajette Mom en Karin Bolderman zijn er maar wát blij mee: 'Nu kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven begeleiden. Het project voorziet duidelijk in een behoefte. Deelnemers ervaren veel voldoening en ontwikkelen zich, komen uit hun isolement, sluiten vriendschappen en er wordt vooral veel gelachen en met plezier gewerkt.'

De deelnemers werken met hun coaches in een kruidentuin, moes- of bloementuin of op een landgoed, alles naar eigen vermogen en tempo.

Enkele deelnemers zijn inmiddels uitgestroomd naar vast vrijwilligerswerk, betaald werk of hebben een workshop gegeven.

De coaches zijn ook blij met de gastvrije werkruimte bij het Zendings-Diaconessenhuis en bij landgoed 'De Horst' in Driebergen.

Varen in Elburg

Lever 5 vragen in over jezelf en neem je fototoestel mee. Dat was de cryptische opdracht voor het laatste personeelsuitstapje op 14 mei. De verrassing was groot toen we in Elburg aankwamen en ons konden inschepen op een partyboot. Vanuit de haven maakten we een tocht over het Veluwemeer.

Tijdens een quiz met de ingeleverde vragen, leerden we elkaar weer beter kennen. 's Middags ontdekten we tijdens een fotoworkshop nieuwe manieren om foto's te nemen.

We genoten van een lekker koud & warm buffet. Mede door het stralende weer kijken we terug op een heerlijke dag.



Afbouw gastenwerk

‘Wat jammer dat jullie hiermee stoppen, waar moeten we nu heen?’ Die vraag horen we veelvuldig. Want met de overgang naar het nieuwe gebouw, krijgt het gastenwerk een andere invulling.

De Rouwweekends veranderen in Rouwdagen, de Stilte- en Refreshweekends vervallen, de Oasedagen gaan gewoon door. Ook is het plan om nieuwe themadagen te introduceren.

Doorbraken

Zr. Gerda, zr. Anneke en Geurtje van der Klift waren het meest bij het gastenwerk betrokken. Zr. Anneke werkte al sinds 1980 mee met allerlei soorten

weekends en conferenties: “Het is mooi om te zien dat mensen zoveel aan de weekends hebben gehad. God was Zelf aan het werk. Bij de stilteweekends werden naast de rust en het vernieuwde geloof dat gasten ervoeren, mensen bevrijd en innerlijk genezen. Tijdens de rouwweekends ervoeren deelnemers vaak een doorbraak in hun rouwproces en kregen daardoor nieuw perspectief voor hun toekomst.’

Passende Bijbelteksten

In elke gastenkamer hangen Bijbelteksten. Zr. Anneke: ‘Als we een kamerindeling maakten, was het opvallend dat sommigen een kamer kregen met

een Bijbeltekst die precies op hen van toepassing was. Zo kan de Heer werken. Dat is mooi om te zien.’

Samen in gebed

Zr. Gerda raakte in 2009 betrokken bij het gastenwerk: ‘Ik heb veel groepen mogen ontvangen, van aanmelding tot afscheid. Met veel gasten heb ik persoonlijke gesprekken kunnen voeren over geloofs- en levensvragen. Vaak mochten we de moeiten en vragen samen in gebed bij de Here God brengen. Dat zijn waardevolle momenten.’



Zuster Gerda



Zuster Anneke



Geurtje van der Klift



Tot in de puntjes

De spil in de organisatie van het gastenwerk was Geurtje van de Klift met haar team. Als hoofd van de huishouding, zorgde zij ervoor dat het de gasten aan niets ontbrak. Alles werd tot in de puntjes verzorgd. Van een schoon bed en een heerlijk ontbijt tot een gezellige groet op de kamer. Geurtje: 'Ik vind het belangrijk dat mensen zich welkom voelen en het naar hun zin hebben.'

Toekomst

Over de toekomst? Zr. Gerda: 'Ik was veel in huis om gasten te ontvangen. Dat zal in de toekomst anders worden. Ik denk dat ik meer buitenshuis actief zal zijn'. Zr. Anneke vult aan: "We maken een soort doorstart, waar ook weer nieuwe mogelijkheden uit voortkomen. Sommige mensen bellen me op voor een pastoraal gesprek. Dat wil ik ook in de toekomst graag blijven doen."



Vervallen:

Stilteweekends
Rouweekends
Thema-retraïtes
Refreshweekends
Midweek 55+



Gaat door:

Oasedagen
Rouwdagen
Nieuwe initiatieven

Agenda

Donderdag 20 september | 9.30-17.00 uur
Oasedag - Wie hoopt, leeft al in de toekomst

Zaterdag 13 oktober | 9.30-17.00 uur
Oasedag - Effe bijtanken!

Speciaal voor alleengaanden

Donderdag 4, 11 en 18 oktober
09.30 tot 19.00 uur | Rouwdagen
Heilzaam omgaan met verlies en rouw
€ 90,- p.p. voor drie achtereenvolgende dagen

Woensdagavond 19 september | 19.30-21.30 uur
Die goeie oude tijd - Samen terugkijken op '83 jaar Zendings-Diaconessen' met foto's, anekdotes en filmfragmenten.

Zondag 30 september | 19.30-20.30 uur
Grote Zaal | Sing-in o.l.v. Charles Groot

Zondag 28 oktober | 19.30-20.30 uur
Zangavond o.l.v. mevr. Polien Fyan

Ontvangen en doorgeven met hart en handen

**Gemeenschap van Zendings-Diaconessen
in Nederland ISSN 1871-9694**

Bezoekadres: Jan van Zutphenweg 4

3958 GE Amerongen

Tel: 0343-723 780 , Fax: 0343-723 782

E-mail: amerongen@zdh.nl

Website: www.zdh.nl

Rekeningnummer:

ING Bank NL91 INGB 0000 1342 79

t.n.v. Zendings-Diaconessenhuis Amerongen

Eindredactie: PR-afdeling ZDH Bethanië

Opmaak: Inxpact

Digitale nieuwsbrief

Wilt u voortaan onze digitale nieuwsbrief ontvangen. Stuur een mail naar info@zdh.nl o.v.v. 'Aanmelden digitale nieuwsbrief'

